



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  
ΥΔΡΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΔΙΓΙΝΗΣ  
ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ & ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ  
- 180 40 Υ Δ Ρ Α -

Έν Ύδρα τῆ 23<sup>η</sup> Ἰανουαρίου 2023  
Ἄρ. Πρωτ.: Φ.ΕΣ/Α.13/72/5/23.01.2023

## ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΩΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ

Πρός  
Τόν Ἱερόν Κλήρον,  
Τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες  
καί τόν φιλόχριστον Λαόν  
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

Ἁγία Τεσσαρακοστή  
«Καιρός μετανοίας». Πρόγευσις τοῦ φωτός καί τῆς χαρᾶς τῆς Ἀναστάσεως

Ἀδελφοί μου,

Μέ εὐγνωμοσύνη πρὸς τόν Θεόν εἰσερχόμαστε στό στάδιο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, διότι παρά τήν ἀπομάκρυνσή μας καί τήν ἀχαριστία μας, προσφέρει σέ μᾶς «καιρό μετανοίας» ἀπό τήν ὁποία πηγάζει ἡ χάρη τῆς σωτηρίας γιά τό γένος τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ Κύριος πλουσιοπάροχα ἐκχέει τή χάρη Του καί μᾶς δίνει τό προνόμιο καί τήν εὐκαιρία νά συνεργαστοῦμε μαζί Του, γιά τήν εἰσοδό μας στή ζωοποιό παρουσία Του, καί τήν ἀνακαίνιση τῆς ψυχῆς μας.

Ὅλοι οἱ ἅγιοί μας, διαχρονικά, μέ πόθο προσδοκοῦσαν τόν ἐρχομό τῆς περιόδου αὐτῆς. Βίωναν καί βιώνουν, ὅλοι οἱ χριστιανοί, τήν Ἁγία Τεσσαρακοστή

σάν ένα μεγάλο πανηγύρι, σάν μιά προετοιμασία για τή πρόσληψη τοῦ φωτός τῆς Ἀναστάσεως.

ἜΟλη ἡ προσπάθειά μας καί ὅλος ὁ ἀγώνας γίνεται μέσα στήν ἐκκλησία.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ μητέρα μας, στή διαδικασία τῆς γεννήσεώς μας στήν αἰωνιότητα. Ἡ Ἐκκλησία ὀδυνᾶται «ἕως ὅτου μορφωθῆ Χριστός» στίς καρδιές τῶν μελῶν της, ὡσότου καταστήσει τά τέκνα της «καινήν κτίσιν».

Ἐποδεικνύει τήν ὁδόν τοῦ Νυμφῶνα τοῦ Χριστοῦ, πού δέν μπορεῖ νά εἶναι ἄλλη, παρά αὐτή πού βάδισε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος.

Ἡ ὁδός τῆς κενώσεως, τῆς καταβάσεως, τῆς ταπεινώσεως, τοῦ θανάτου. Ναρκισσιστική, φαρισαϊκή νοοτροπία, δέν συνάδει μέ τό «οἱ γάρ νομίμως ἀθλοῦντες, νομίμως στεφανοῦνται».

Ἡ προσευχή καί τό ἄθλημα τῆς νηστείας ἀχρηστεύονται, ὅταν προέρχονται ἀπό πνεῦμα ὑπερηφανείας κοιτώντας τό «αὐτοεἰδωλό» μας.

Καί ἀκόμα περισσότερο, ὅταν συνοδεύονται ἀπό κατάκριση πού προκαλεῖ ἐξουθένωση στόν ἀδελφό.

Ἐδῶ ἄς ἀκούσωμε, σχετικό ἀπόσπασμα ἀπό ἀπομαγνητοφωνημένη διδασχά τοῦ ὁσίου Πορφυρίου, τοῦ Καυσοκαλυβίτου ·

*«Νά μήν πεῖς ποτέ θά τόν τιμωρήσει ὁ Θεός.*

*Μερικοὶ ἄνθρωποι δέν μποροῦν νά τό καταλάβουν, ἀλλά καί κάποια ἀθεολόγητα κηρύγματα.*

*Δέν πρέπει νά βάζουμε τό κακό στό μυαλό μας, αὐτόν θά τόν τιμωρήσει ὁ Θεός. Δέν φέρεται καλά. Μέ ἀκοῦτε; Δέν πρέπει οὔτε στό μυαλό μας νά τό βάλουμε, ὅτι θά τόν τιμωρήσει ὁ Θεός, ἀλλά σάν τό Στέφανο νά λέμε «Μή στήσεις... τήν ἁμαρτία ταύτην». Τό εἶδατε τί ἅγιο πού ἦταν τοῦ Στεφάνου;*

*Λοιπόν παιδιά, σᾶς τό λέω εἰλικρινά, ἀκοῦστε με, αὐτό ποτέ νά μήν τό πεῖτε.*

*Αὐτό δέν φαίνεται, ἀλλά μολύνει τήν ψυχή. Διότι ἕνας πού τό λέει αὐτό δέν ἔχει καί καλή ψυχή καί ἡ ψυχή του δέν εἶναι ἐντάξει. Ἄμα θά τόν ἐξετάσεις, θά τόν δεῖς, ἄνθρωπο ἀγχώδη, νευρικό, στενάχωρο. Καί ὅμως, μπορεῖ νά τό λέει καλά, ἀλλά ἡ ψυχή του μολύνεται, ὁ ἴδιος καταρᾶται καί παίρνει τό κακό... μπορεῖ νά εἶναι ἕνα σφίξιμο στό στομάχι του σέ λιγὴ ὥρα. Ἐγώ σᾶς τό λέω, αὐτό ἐμποδίζει τόν ἁγιασμό τῆς ψυχῆς μας. Γι' αὐτό σέ κάθε δυσκολία θά πρέπει ἐκ βαθέων νά εὐχόμεσθε. Εἶναι κάτι μυστικό. Δώστε προσοχή, γιατί ἐγώ τό λέω μέ πόνο, αὐτό πού σᾶς τό λέω. Εἶναι κάτι μυστικό, πού ἐνεργεῖ ὁ διάβολος στούς ἀνθρώπους τούς νευρωσικούς, μέ μιά πολύ μεγάλη καί κακιὰ δύναμη. Ὅσο πιά μεγάλο ἐγωϊσμό, τόσο πιά δύσκολα συγχωροῦμε. Ὁ ἐγωϊστής πληγώνεται περισσότερο καί πονᾷ περισσότερο. Ριζώνει στά ἔγκατα τῆς πληγωμένης ψυχῆς του ὁ πόνος πού τοῦ ἔχει δημιουργηθεῖ κι ἔτσι δύσκολα ξεχνᾷ».*

Ἐπάρχουν ἡμέρες καί περίοδοι μέ ἔντονα διεγειερμένη τήν ἀτμόσφαιρα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς ὠθοῦν καί μᾶς ἐνισχύουν στόν ἀγώνα μας νά βάλουμε καινούργια ἀρχή στή σχέση μας μέ τόν Κύριο.

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, στήν ὁποία εἰσερχόμαστε καί πού προηγεῖται τῶν ἀγίων Παθῶν καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, εἶναι ἡ κατεξοχήν περίοδος τοῦ χρόνου, τήν ὁποία ἡ Ἀμόλυνη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀφιερώνει γιά τήν ἐσωτερική καί καρδιακή ἀνανέωση τῶν τέκνων της. Μέ τό πνεῦμα τῆς ἄνωθεν σοφίας πού τή διαπνέει, παιδαγωγεῖ τούς πιστούς, ὥστε νά εὔρουν «τόπον μετανοίας», παρέχοντάς τους τήν ὑποστήριξη καί τήν ἐμπνευση, γιά νά διανύσουν σταθερά τήν πορεία τῆς ἐπιστροφῆς στόν Παράδεισο τῆς τρυφῆς, συνεργαζόμενοι μέ τόν Θεό γιά τήν ἐκπλήρωση τῶν ἐντολῶν Του.

*Μέ ὀλοκαρδίου πατρικάς εὐχάς*

**Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ**



*Δρ. Χαίτηννη Γεωργιάδου*

*Ὁ Ὁδὸς, Σπεισῶν & Αἰγίνης ΕΡΡΑΔΜ*

Σημειώσεις: 1) Ἡ παροῦσα νά ἀναγνωσθῆ, ἄνευ λαδῶν, τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς 26.02.2023. Δύνασθε νά ἀναρτήσητε τήν παροῦσαν εἰς τυχόν ἱστοσελίδας τῶν Ἱ. Ἐνοριακῶν Ναῶν.

2) Παρακαλῶ πάλιν καί πολλάκις νά ἐφαρμόζετε ὅσα ὑγειονομικά μέτρα ἐπιβάλλονται διά τήν προστασίαν ὅλων μας.

3) Παρακαλῶ τούς ἀγίους λειτουργούς κατὰ τήν εὐλογημένη αὐτή περίοδο ἄς καρτερήσωμεν εἰς τά δύο μεγάλα πνευματικά ὑπερόπλα τῆς νηστείας καί τῆς προσευχῆς καί νά ἱκετεύσωμεν τόν πολυεύσπλαχνον Κύριον νά ἄρῃ τό βαρὺ φορτίον τῶν ἁμαρτιῶν μας καί τήν ἔνεκα τούτου πανδημίαν.

4) Τέλος παρέχω καί ζητῶ ἀπ' ὅλους τήν συγχώρησιν.