



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΥΔΡΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΑΙΓΙΝΗΣ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ & ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
- 180 40 Υ Δ Ρ Α -

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2023

Αρ. Πρωτ.: Φ.ΕΣ/Α.13/1268/5/06.12.2023

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Χριστουγέννων 2023
ΕΦΡΑΙΜ

Χάριτι Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἰδρας, Σπετσῶν, Αἰγίνης, Ἑρμιονίδος καί Τροιζηνίας

Π ρ ό ς

Τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς Θεοστηρίκευ ταύτης Μητροπόλεως

*«Ἄγγελοι μετὰ ποιμένων δοξάζουσι καί ἡμεῖς σύν αὐτοῖς ἐκβοῶμεν ·
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη»*

Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, ἀδελφοί μου, εἶναι μία ἑορτή μέ σπουδαῖα πνευματικά νοήματα. «Μυστήριον ξένον» καί «παράδοξο».

«Οὐ φέρει τό μυστήριον ἔρευνα · πίστει μόνη, τοῦτο πάντες δοξάζομεν».

Δέν εἶναι μιά κοσμική ἑορτή, ὅπως ἔφθασε νά τήν θυμόμαστε. Μέ δῶρα, στολισμούς, σύγχρονους τρόπους ψυχαγωγίας, ἀγνοοῦντες σχεδόν τελείως τό μέγα τοῦτο τῆς εὐσεβίας μυστήριον.

Τό πλησιάζουμε μέ ἀσκητικήν προετοιμασία, ὅπως μᾶς παρέδωσε ἡ Ἐκκλησία μας. Ἐτοιμαζόμαστε τεσσαράκοντα ἡμέρες μέ νηστεία, ἐξομολόγηση, Θ. Κοινωνία, ἔτσι ἔρχεται ἡ ἐμπειρία τῆς χάριτος καί ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ. Ὁ τρόπος τῆς θέας τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ μετάνοια, ἡ ἀδιάλειπτος προσευχή, συμμετοχή στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, τήν Κοινωνία τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Ἐτσι φθάνουμε στήν ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ.

Ἡ θεολογία τῆς ἐορτῆς τῶν Χριστουγέννων εἶναι ὅτι ὁ ἄσαρκος Λόγος σαρκουῖται ... ὁ τῆς μεγάλης βουλήs Ἄγγελος γίνεται ἄνθρωπος καί κατά τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων γεννήθηκε καί ἔγινε γνωστή ἡ ἐνανθρώπισή Του στούς ἀγγέλους καί τούς καθαρούς, κατά τήν καρδιά, ποιμένες καί τούς Μάγους.

Αὐτός ὁ ἄσαρκος Λόγος προσέλαβε σάρκα, ἔγινε ἄνθρωπος «καί ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καί ἐθεασάμεθα τήν δόξαν αὐτοῦ...» (Ἰω. Α'14). Γι'αὐτό τήν ἡμέρα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ δοξολογοῦμε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πανηγυρίζουμε τό μεγάλο αὐτό μυστήριο τῆς ἐνώσεως Θεοῦ καί ἀνθρώπου, θείας καί ἀνθρωπίνης φύσεως.

Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι «τό μόνον καινόν ὑπό τόν ἥλιον», ἀπό τότε πού γεννήθηκε ὁ κόσμος.

Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ προσέλαβε ἀνθρώπινο σῶμα, χωρίς νά παύσει νά εἶναι Θεός καί ὁμίλησε, θαυματουργήσε, σταυρώθηκε, ἀναστήθηκε, ἀναλήφθηκε στόν οὐρανό καί ἔστειλε τό Ἅγιο Πνεῦμα, διά τοῦ ὁποίου ἔκανε τήν Ἐκκλησία σῶμα Του. Ἔτσι τώρα ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι πνευματική, ἀλλά τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, καί ὁ Χριστός εἶναι ἡ κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό ἔχει βαθεῖές ἐκκλησιολογικές συνέπειες.

Πρῶτον. Ἡ σχέση καί ἡ κοινωνία μέ τόν Θεό δέν εἶναι ἀφηρημένη, ἰδεολογική, συναισθηματική, ἀλλά ψυχοσωματική ἀφοῦ ὀλόκληρη ἡ ὕπαρξη -ψυχή καί σῶμα- ἐνώνεται μέ τόν Χριστό.

Μέ το Βάπτισμα καί τό Χρῖσμα γινόμαστε μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ καί μέ τήν Θεία Κοινωνία τρῶμε τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί πίνουμε τό Αἷμα Του. Αὐτό δέν θά μπορούσε νά γίνει ἐάν ὁ Χριστός δέν γινόταν ἄνθρωπος. Ἔτσι τώρα δέν προσευχόμαστε μόνον στό Θεό, ἀλλά μετέχουμε τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματός Του.

Δεύτερον. Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ἀπλῶς μιᾶ θρησκευτική ὀργάνωση ἢ ἕνα ἐκκλησιαστικό φιλανθρωπικό σωματεῖο, ἀλλά τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ τοῦ ὁποίου ἡ κεφαλή εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός καί κανεῖς ἄλλος.

Αὐτόν δεχόμαστε, Αὐτόν πιστεύουμε. Αὐτός εἶναι ὁ ἀπόλυτος Κύριος τῆς ζωῆς μας. Ὁ Χριστός ὡς Κεφαλή ἔχει ἕνα Σῶμα, τήν μίαν ἀγίαν καθολικήν

καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν. Κι αὐτή ἡ μία Ἐκκλησία, εἶναι ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία. Γιά αὐτό στή Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου προσευχόμεσθε «τούς πεπλανημένους ἐπανάγαγε καί σύναφον τῇ ἀγία σου καθολικῇ καί ἀποστολικῇ ἐκκλησίᾳ».

Ζῶντας σέ μία ἐποχή συγχύσεως σέ μία ἐποχή ποικίλων εἰδώλων, σέ μία ἐποχή πού ἀλλοιοῦται ὁ ἀξιακός χριστιανικός ὀρθόδοξος κώδικας, σέ μία ἐποχή πού ὁ μεταχριστιανικός κόσμος ξεκίνησε μέ τήν ἐπίκληση τῆς Τεχνιτῆς Νοημοσύνης καί τοῦ Τεχνανθρώπου, τῆς ἐπικρατήσεως αὐξανομένων διαιρέσεων, τῆς κατάρρευσης τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας καί ἐπικρατήσεως τοῦ νεοπαγανισμοῦ, πρέπει νά ὀρθοτομοῦμε τήν ἀλήθεια καί νά ὁμολογοῦμε τήν πίστη μας. Ἕνας «Χριστός» πού καλλιεργεῖ ἀπλῶς τό συναίσθημα καί ἐνισχύει τήν κοσμική ἐξουσία εἶναι ἀγνωστος γιά τήν ὀρθόδοξη ἐκκλησία καί ἔτσι ἀνώφελος γιά τήν κοινωνία. Ἡ ὀρθή πίστις καί ἡ ὁμολογία Χριστοῦ ὑμνεῖ καί δοξάζει τόν ζῶντα Θεό.

Εὐχομαί σέ ὅλους τούς χριστιανούς καί τίς χριστιανές νά γνωρίσουμε τόν ζῶντα Χριστόν καί τήν Ἐκκλησίαν Του. Νά προσεύχεσθε γιά τούς Χριστιανούς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ νά πληρώσει κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἀνατέλλοντος νέου χρόνου τά ψυχάς ὅλων τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν καί τῶν ἀπανταχοῦ τῆς γῆς βασανιζομένων ἀνθρώπων, καί οἱ ἀνταύγειες της νά καταυγάζουν τόν κόσμον ὁλόκληρον, ὥστε ἡ γῆ καί τά καταχθόνια νά ἀνακαινίζονται ἀπό τό πανευφρόσυνο ἄσμα καί τήν ζωήν τῆς εἰρήνης.

Μετά Πατρικῶν εὐχῶν καί ἀσπασμόν ἀγάπης Χριστοῦ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



Ἐδρα καί εἰρήνη ἡμεῖς

† Ὁ Ὁσῶς, Σουσαῖν καί Αἰγίνης ΕΦΡΑΙΜ

Σημ.: Νά ἀναγνωσθῆ μετά νοήματος, κατά τήν Θ. Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων. Δύνασθε νά ἀναρτήσητε τήν παρούσαν εἰς τυχόν ἰστοσελίδα τῶν Ἱ. Ἐνοριακῶν Ναῶν.